

# NORTHERN ROCKIES

Dwars door de Noordelijke Rocky Mountains in Canada en Amerika.

## NORTHERN ROCKIES



Al op de HAVO tijdens aardrijkskunde-les begon mijn fascinatie met Amerika. Als de leraar weer eens het verschil tussen de loef- en lijzijde van een berg probeerde uit te leggen zat ik met mijn neus in de Bosatlas op de kaart van Amerika weg te mijmeren bij al die geweldig klinkende plaatsen: Yellowstone, Jackson, Cody, Missoula, Spokane, WyominWg, Montana. En in gedachten reed ik door de eindeloze bossen, over prairies en door cowbowtowns. Nu, 30 jaar later wordt het toch tijd de Harley Davidson te starten en door de noordelijke Rockies te rijden en te ervaren hoe het daar 'in z'n echie' is.

We, vriend Jakob en ik, slaan af bij het Coeur d' Alene om de Scenic route langs het meer te rijden. Het is een geweldig mooie route van 52 mijl bochten draaien door de bossen met vergezichten over het spiegelgladde meer. Een mooi spel tussen machine en mens van remmen, schakelen en gas geven. Beneden ons, aan het meer, liggen de prachtigste huizen. Zomerhuizen horen we later, want vanwege de zeer steile oprijlaan is het in de zomer goed te doen, maar in de winter komt zelfs de meest stoere four wheel drive de bevroren laan niet op. In Harrison stoppen we voor de eerste kop koffie van de dag en komen we al snel aan de praat met Eddie eigenaar van de coffee shop. Als ex makelaar in Los Angeles en verwoed fietser is hij hier met vervroegd pensioen gaan wonen. 'De rust en kwaliteit van leven is hier enorm' zegt hij. De meeste jongelingen verdwijnen uit dit soort plaatsen om elders carrière te maken, maar komen dan na 20 jaar weer met gezin terug. 'Oh ja', laat hij ons bij vertrek weten, 'pas op de weg op alle herten, wapiti's en beren, het stikt hier van het wild. Je weet maar nooit wat er achter de bocht op de weg kan staan'. Nog meer op onze hoede vervolgen we onze reis.

Het is onvoorstelbaar hoe veel ongerepte wildernis er bestaat in dit grote land. Uitgestrekte wouden zo ver het oog reikt en inmiddels rijden we al uren langs de wild stromende Salmon rivier. Amerikanen leven ook echt met en in de natuur hier. Bij elke boerderij of alleenstaand huis staat een verzameling van jeeps, snowscooters en motoren. Als ik mijn Harley Road King parkeer bij The Old Sawmill Station raken we in gesprek met Larry. Hij is speciaal een weekend over gekomen uit de grote stad om hier te vissen en te jagen. Vissen op zalm en jagen in dit geval op hert. Om te jagen moet je ingeloot worden en het lot bepaalt welk dier je mag schieten. Hij had ook al vaker beren gejaagd, in zijn geval met pijl en boog. In veel bars en benzinstations hier in de Rockies zie je foto's hangen van de eigenaar met geschoten wild. Tja, dan zie ik de beestjes toch liever in het wild, al is het (inmiddels al twee keer!) vlak voor de motor op de weg. ▶



# ADVERTENTIE

## NORTHERN ROCKIES



Dit is helemaal het geval als we in het Yellowstone Park rijden. Alleen zijn de viervoeters dan tussen de 350 en 1000 kilogram en worden ze bizonnen genoemd. En daar wil je zeker niet op knallen!

De zwavellucht die in mijn helm doordringt, verradt een volgende geiser waarvan de opstijgende pluimen lijken te bevriezen in het vroege ochtendgloren. Met ruim 9000 m<sup>2</sup> is Yellowstone niet alleen het grootste nationale park van de Verenigde Staten maar ook het oudste. Al in 1872 zag president Grant in dat dit stuk imposante natuur bewaard moest blijven voor de mensheid. Onze dank daarvoor.



De hele route vanaf Canada is een ware droom die werkelijkheid wordt voor de motorrijder. Met de Harley brom je door uitgestrekte wildernis, overal zijn speciale Scenic routes te rijden, je kunt de dag zo lang maken als je wilt, geen toeristen en vrijwel geen ander verkeer.



Zo'n 200 jaar geleden probeerde de Lewis en Clark expeditie hier voor het eerst een route over land te vinden dwars door het westen van Amerika. Voor mijn gevoel heeft hier de tijd stil gestaan en als ik de geur van de bossen diep insnuif geef ik nog maar eens gas met in mijn achterhoofd de woorden van het personage Sal, in het beroemde boek On the Road: "I just wanna ride man! I gotta go!" <

Kijk voor meer informatie over motorreizen door Canada en Noord Amerika, zowel individueel als in kleine groepen, op [www.travel-2explore.com](http://www.travel-2explore.com) of bel met 0346 769003.

